

Trottoirband

De straat,
een afspiegeling van onze
maatschappij.
Trottoirtegels maken geen
onderscheid
in afkomst, geloof, huidskleur
en geaardheid.

De straat,
zij tolereert iedere passant.
Bevolk haar
met begrip en respect
voor elkaar.

Jan Rikken

het woord is vrijheid
gesproken of geschreven
censuur een tiran

Jan Rikken

Blij vers

Aangekomen op het nest
en neergestreken. Een vaste stek,
veiligheid en warmte voor vrouwen
en kinderen, voor nieuw broed.
Eindelijk tijd voor vrijheid, voor perspectief,
de zure appel langzaam kleiner.
In het leven vraagt alles zijn tijd.
Van hieruit kan er weer gegeten,
genoten, gezongen en gedanst.
Met al die nieuwe landgenoten
wordt de toekomst weer omarmd.

Kitty Schaap

oorlog

'De geschiedenis herhaalt zich',
licht zelfs luchtig papegaaien we na
uit het Frans of Nederlands wat
zovelen achteloos herhaalden.

Een moreel oordeel wordt daarmee
niet geveld, integendeel, men spreekt uit,
dat een ommekeer weer niet mogelijk is;
het herhalen lijkt eêr het normale.

In een oorlog bestaan er geen winnaars,
barbaars worden vrouwen, kinders en
oude mensen gedood, overheerst er verdriet.

En zij, die zich leider wanen, weten: Hen wacht
ooit een tribunaal, een aanklacht:
de geschiedenis herhaalt zich niet!

Jan van den Boom

19 september en 25 september 1944

Uit de Oude Molenstraat kwamen ze,
twee ratelende Britse tanks samen met
een vrachtwagen, waarin soldaten zaten.

Wij speelden zorgeloos op straat
die zonnige dinsdagmiddag.

Wij wisten toen niet wat te doen,
we renden eerst naar de Engelsen,
maar die raadden ons aan veilig naar huis te gaan.

's Avonds was Oss bevrijd, zoals dat
heet, maar ik weet nog dat ondanks de rust,
waarin men graag geloofde, Duitsers 's nachts
fabrieken in Oss leegroofden. Daarop groeven
vijfentwintig Engelsen aan het Monseigneur Van de Boerpark
loopgraven en mangaten.

Op de avond van maandag 25 september,
probeerden ruim driehonderd Duitse soldaten Oss te heroveren.

Het was een hels gevecht dat uren duurde.

De mensen die toen in de vuurlinie zaten,
konden erover meepraten. De Engelsen hielden vol,
de bewoners van de Hescheweg beschut in schuil-
kelders in hun tuin, betaalden de tol,
ruim de helft van de huizen lag in puin.

Jan van den Boom

de mens van hun dromen

gelovigen op weg naar onze lieve vrouw komen een stoet tegemoet op pad naar Villa Constance, een begroeting op het *gaybrapad* tijdens de oversteek naar de andere kant

ongeloof over premier Viktor Orbán drijft hen, hij heeft een probleem met *andermens* romantische richting. uitgedost komen ze uit de kast naar het Jan Cunen park, het raadhuis in de kleuren van de regenboog de daarbij passende vlag hangt uit

ze zitten op bankjes, pootjebaden in de fontein, tussen teentjes kriebelen kiezelsteentjes als deze bloemetjes en bijtjes elkaar tegen het lijf lopen misschien ontmoeten ze vandaag

Michel Nierop

(27-06-2021 Osse gemeentehuis verlicht in regenboogkleuren, statement tegen anti-homowet Hongarije)

In goede handen

Door je ferme greep
ontspring ik de dans,
het onheil keren
we de rug toe.

Terwijl ik droom
van open armen

wuift mijn hoofddoek
in de wind mijn
geboortegrond vaarwel.

Michel Nierop

wonderlijk

een dokter in dachau gaf jouw leven aan de dood, dat kon niet het einde zijn.
we zagen je voortleven in de luister van je erfenis, je stond aan de basis
van een school, je naam vereeuwigd in een plein, een laan, een parochie.
van de voorloper van het brabantse dagblad verdubbelde je de abonnees,
de door jou opgerichte leeszaal is een openbare bibliotheek geworden.
het vaticaan kondigde aan je heilig te verklaren, het is zalig te vernemen dat
paus franciscus zijn woord gaf.

Michel Nierop

(Heiligverklaring Titus Brandsma, gedicht over zijn betekenis voor Oss.)

sport verbreedert

mijn benul van voetbal is nergens te bespeuren
niet op de reservebank niet in de kleedkamer

groen als gras sta ik aan de zijlijn te turen
naar een elftal nieuwe Ossenaren

dat samenspel als doel heeft

een Oekraïense vrouw geeft de voorzet
een Syrische man schiet de bal in het net

men spreekt de taal van voetbal
niemand staat hier buitenspel

Michel Nierop

(BD 26 maart 2022: vluchtelingen leren elkaar al voetballend beter begrijpen.)

Vrijheid

Vrij zijn onbelast
doen wat ik wil, spreken,
schrijven
niet bang hoeven zijn
mijn mening geven, lachen, huilen
gaan daar waar ik wil
geen hekken om me heen.

Buiten onder de bomen
me omringen met
de geur van bloemen
mijn dorst lessen met het
pure water, me baden in
de warmte van zonnestralen
mijn ogen dicht
luisteren naar mijn ademhalen.

Karin Hamels

Vrijheid

Je kunt haar niet zien,
ze geeft geen licht,
is geen sneeuwkllokje in de sneeuw,
is geen vogel die een nest maakt,

geen pasgeboren kind. Niet voelbaar,
niet zacht als een jong dier,
niet stroef als de schors
van een boom. Vrijheid is reukloos,

geurt niet als een roos,
hangt niet in de lucht,
verplaatst zich niet naar elders,
is niet hoorbaar, zingt niet,

ook al zou ze dat willen. Proeven
kun je haar wel, pas als je haar lang
niet gesmaakt hebt. Vrijheid kun je pas
herkennen wanneer onvrijheid begint.

Kitty Schaap

MUREN

Tachtig jaar geleden werd onze vrijheid bruut ontnomen
niet gehinderd door eigendomsrecht kwamen de buren
ze overmeesterden ons met kabaal en grote woorden
en wij lieten gebeuren dat medelanders verdwenen
naar onheilspellende oorden.

Maar we verenigden ons in vijf jaar tot een hecht volk
bouwden huizen en schiepen land uit water

Nu, 75 jaar verder zijn we versnipperd en leven vrij,
solitair, maar eenzaam, onze aarde wordt bedreigd
door klimaat en mensen die ontspoorde.

Internet biedt schijnvrijheid, maar we laten ons niet sturen
we strijden tegen populisme en willen geen muren.

Han Jansen

*(5 mei Bevrijdingsdag: toch leven we in een tijd van
onrust, onzekerheid en ongemak.)*

VRIJHEID

Voor vrijheid moet je openstaan
naar de wereld om je heen, dichtbij en ver weg.
Voor vrijheid moet je vechten,
vaak figuurlijk, soms letterlijk.
Vrijheid is niet zomaar een gegeven
wanneer het is verkregen.
Vrijheid is een gevoel,
soms niet te beschrijven.
Vrijheid is ook de droom in de nacht
als de dag passeert met wat die heeft gebracht.
Vrijheid komt heel dichtbij geluk.

Han Jansen

Tabula Rasa

een vel papier	op vrijheid
onbeschreven	zet ik mijn zinnen
woorden wachten	daarentegen
op conceptie	massa regels
de regel leeg	tot regels
onwetend nog	worden woorden
van zijn bestaan	het wit ontmaagd
kent geen zin	maar eenmaal
laat alle ruimte	niets ligt vast

Jan Rikken

Een vrije blik

Ik lees de kranten en ik hoor de verhalen. Zie ik de
gruwelijkheden op de tv, dan verlies ik mij in mijn verleden,
in mijn ruim bemeten tijd van leven. De oorlogstijd na mijn
geboorte. Ik ben weer helemaal terug. Vrijheid ingeperkt
door terreur en discipline. Gecontroleerd door een
bezetter, willekeurig waar je gaat op straat of bij een brug.

Zoals het voor ons land was, zo dreigt het nu voor
Oekraïne. Hun uitzicht op de dictatuur van een
machtsbeluste buur. De moordzucht in de digitale ogen van
een raket of drone, met uur na uur een vreselijk vuur.
De ondraaglijke last van een volk vertaalt zich naast
doneren in mijn verzen en mijn zuchten, beide lopen nu
synchroon.

Vrijheid weet ik, is in essentie er compleet te mogen zijn en
nergens voor te hoeven vluchten.

Ik knijp telkens in mijn handen en zeg nadrukkelijk Jan, jij
leeft je lange leven blij. Jij hebt de vrijheid om, als nu,
publiekelijk te spreken. Dat kun je ongehinderd elke dag,
want jij bent vrij. Leve de vrijheid, leve onze democratie!

Jan van Vosselen

Het broedervolk

Denk je eindelijk soeverein te zijn van je vrijheid
en vooruitgang te genieten, komen plotseling je
buren, het zelfverklaarde broedervolk.

En wat die buren komen doen?

Ze gaan je simpelweg beschieten, je zogenaamd
bevrijden.

Lijdend aan hun overmacht tel je ongetwijfeld alle
bange uren, waarin slechts moed en eendracht nog
de dood die op je loert verzacht, verlengd door
spullen, geld en met kruit omhulde pillen, afkomstig
uit het bange Westen.

Jan van Vosselen